



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 400

Έν Λαγκαδά τῇ 14ῃ Ιουλίου 2021

**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΝΔΟΞΩΙ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ  
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ**

Πρός τό φιλόχριστο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητῆς  
καί Ρεντίνης.

«Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὄροι, ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε  
παρθενεύει γάρ τόκος, καί ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετὰ  
τόκον Παρθένος, καί μετὰ θάνατον ζῶσα, σώζοις αἰεὶ, Θεοτόκε, τὴν  
κληρονομίαν σου».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ χριστιανοί,

Μέ ἱερό θάμβος καί δέος στεκόμεθα ἐνώπιον τῆς ὀλόφωτης μορφῆς  
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία ὡς ἀληθῆς μητέρα τῆς ζωῆς μετέστη  
πρὸς τὴν ἀθάνατον καί οὐράνιον ζωὴν χωρὶς ὅμως νά ἐγκαταλείψει τόν  
κόσμον, τόν ὁποῖον περισκέπει καί περιφρουρεῖ μέ τίς ἅγιες προσευχές  
Της. Ἡ μνήμη τῆς Κοιμήσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ὑπόθεσις ἐορτῆς  
πνευματικῆς καί χαρᾶς παγκοσμίου. Εἶναι Πάσχα αὐτῆ ἡ πανίερη ἐορτή  
τῆς πίστεώς μας, δηλαδή πνευματικό πέρασμα στήν χώρα τῆς ἀτελεύτη-  
της ἐλπίδος. Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου εἶναι ζωηφόρος, καθὼς στό ὑπε-  
ρευλογημένο πρόσωπό Της ἔχουν νικηθεῖ οἱ ὄροι τῆς μεταπτωτικῆς φύ-  
σεως καί «ζωὴν προμνηστεύεται θάνατος». Ἐορτάζοντες τὴν φωτοφόρον  
Κοίμησιν καί τὴν εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀγίαν Μετάστασίν Της ζοῦμε ἐμπει-  
ρικῶς, ὡς μέλη τοῦ Παναγίου Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, τὴν  
δύναμιν καί τὴν ἐλπιδοφόρο προοπτικὴ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως  
καί ὁμολογοῦμεν τὴν ἐν σώματι ὀλόφωτον καί δεδοξασμένην παρουσίαν  
τῆς Παναγίας μας στόν οὐρανό, πλησίον τοῦ Υἱοῦ Της, ἀπό τόν Ὅποῖον  
παραμένει στοὺς αἰῶνες ἀχώριστη, ὅπως μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ  
Δαμασκηνός.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Αυτή ακριβῶς εἶναι ἡ πηγή τῆς χαρᾶς τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἐξέχουσα θέση τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσα Ἐκκλησία ἐξασφαλίζει στήν ἐπίγεια στρατευομένη Ἐκκλησία τή διαρκή μεσιτεία καί μητρόθεη προστασία Της. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως εἶναι τό ἐπιστέγασμα ὄλων τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν. Ὅλοι μας γνωρίζομεν ἐκ πείρας τό ἀκούραστον, τό ἔμμονον, τό φιλόανθρωπον καί ἀμετάθετον τῆς στοργῆς καί τῆς μεσιτείας Της, γι' αὐτό καί Τήν ἀποκαλοῦμε «Μητέρα» καί «Μεσίτρια». Πῶς νά μήν θαυμάσει κανεῖς λοιπόν τό ἀξεπέραστο μεγαλεῖο τῆς ἁγίας Παρθένου. Ἐκείνη μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τόν συνεχῆ πνευματικό Της ἀγῶνα, πρώτη ἀπό ὄλους τούς ἀνθρώπους ἔφθασε στήν θέωση καί ἀνοιξε τόν δρόμο σέ ὄλους μας νά ἐνδυθοῦμε τήν πρώτη οὐράνια ὁμορφιά καί δόξα, αὐτόν δηλαδή τόν ἴδιο τόν Κύριό μας καί Σωτήρα μας Ἰησοῦν Χριστόν.

Στίς ἄχραντες μητρικές παλάμες Της ἐναποθέτομε ὄλοι ἐμεῖς, τά πνευματικά τῆς παιδιά, τήν ζωήν μας. Στά πρεσβευτικά χέρια Της ἀκουμποῦν μέ ἐμπιστοσύνη οἱ κουρασμένες ψυχές μας καί οἱ ἀποσταμένες ἐλπίδες μας. Καί ὅταν τά νέφη τῶν λυπηρῶν μᾶς καλύπτουν, Ἐκείνη πάλι μᾶς ἐνθαρρύνει μέ τίς προσευχές Της, μᾶς ζεσταίνει μέ τήν συμπόνοια Της, μᾶς σκεπάζει μέ τήν ἀγάπη Της, μᾶς ἐμπνέει καί μᾶς διδάσκει μέ τήν ἁγία ζωή Της. Βαθειά πληγωμένες φαντάζουν σήμερα πολλές ἀνθρώπινες καρδιές ἀπό τήν κρίση, τήν φτώχεια, τόν φόβο, τήν ἀδικία, τήν σύγχυση, τά ἀδιέξοδα, τήν ἠθική καί πνευματική ἀνεστιότητα, τήν πανδημία. Πολλοί ἀνθρώποι σήμερα βαδίζουν, ἴσως καί ἀνεπιγνώστως, τό ζοφερό καί ἀδιέξοδο μονοπάτι τῆς ἀπομακρύνσεώς τους ἀπό τόν Θεό, παραμένοντες τραγικά μόνοι καί ἀπελπιστικά δυστυχεῖς. Τό μυστήριον τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται πλέον ἐμφανῶς καί προλειαίνονται προκλητικῶς οἱ δρόμοι τῆς ἀπωλείας. Παρά ταῦτα, πολλοί ἀνθρώποι συνεχίζουν νά ἀναζητοῦν πίστη, φῶς, ἐλπίδα, βεβαιότητα, στήριγμα, ὄραμα ζωῆς. Πρός τίνα καταφύγω; - ἀναρωτιοῦνται-. Ποῦ πορευθῶ; Ποιόν βοηθό θά ἔχω στίς θλίψεις μου; Ποιόν συνοδοιπόρο; Στά ἐναγώνια αὐτά ἐρωτήματα ἀπαντήσεις ζωῆς δίδει Ἐκείνη πού μᾶς δείχνει πάντα τόν Χριστό καί Σωτήρα τοῦ κόσμου, Ἐκείνη πού πάντα εἶναι κοντά μας, ὡς ἄλλο γαλήνιο λιμάνι στή φουρτούνα, ὡς χαρά στή θλίψη, ὡς στοργική ἐπίσκεψη στήν ἀσθένεια, ὡς συγχώρηση στήν πτώση, ὡς φῶς στό σκοτάδι.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Καθώς ζοῦμε πλέον σέ χρόνους ὄντως ἀποκαλυπτικούς, σκληρούς καί ἐπικινδύνους, ἄς ὑψώσουμε ἱκετευτικῶς νοῦν καί καρδίαν πρὸς τὴν οὐράνια Μητέρα μας, τὴν Παναγία, ἐπαναλαμβάνοντας μέ ὄση δύναμη ἔχουμε τὴν προσευχή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ πρὸς Ἐκείνη: «Χάρισε, Δέσποινα πλουσιοπάροχα στὸν λαό σου, στὸν δικό σου αὐτό κληρο, τό ἔλεος καί τὴν χαρά. Δώσε λύση σέ ὅλα αὐτά τὰ δεινά πού σκιάζουν τὴν ζωὴ μας. Ἐσύ βλέπεις πόσες καί ποιᾶς σκληρότητας θλίψεις μᾶς δοκιμάζουν, θλίψεις πού προέρχονται καί ἀπὸ τὰ δικά μας λάθη ἀλλὰ καί τὴν κακότητα τῶν ἄλλων. Ἐσύ μέ τὴν δύναμή σου μπορεῖς νά μεταβάλλεις τίς θλίψεις μας πρὸς τό καλύτερο, χαρίζουσα εἰρήνη, ἀγάπη καί καταλλαγή στίς μεταξύ μας σχέσεις, καί ἀπομακρύνουσα ἀποτελεσματικῶς ὅλους ἐκείνους πού ὡς ἄγρια καί ἀνήμερα θηρία ἐτοιμάζονται νά πέσουν ἐπάνω μας. Ἀντιστάθμισε εὐσπλαχνικά τίς δικές μας ἁμαρτίες καί τὰ λάθη μέ τόν πλοῦτο τῆς βοήθειας σου καί τῆς θεραπείας, χαρίζουσα στίς ψυχές καί τὰ σώματά μας πλούσια καί συνεχῆ τὴν χάρη σου. Καί ὅταν ἀκόμα ἐμεῖς γιά τίς ἁμαρτίες μας δέν μποροῦμε νά καταλάβουμε τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐσύ βοήθησέ μας νά τόν κατανοήσουμε καί ἔτσι μέ τὴν δική σου χάρη σωζόμενοι καί δυναμούμενοι ἄς γίνουμε ἄξιοι γιά νά δοξάσουμε, μέ ὅλη μας τὴν δύναμη, τόν Προαιώνιο Λόγο πού σαρκώθηκε ἀπὸ σένα, μαζί μέ τόν Ἄναρχόν Του Πατέρα καί τό Ζωοπάροχο Πνεῦμα, τώρα καί πάντοτε καί στοὺς ἀτελεύτητους αἰῶνες». Ἀμήν.

Ἡ παντοδύναμος χάρις τοῦ ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εὐχομαι πατρικῶς νά σᾶς σκεπάζει πάντοτε.

**Χρόνια πολλά, Εὐλογημένα καί Θεοχαρίτωτα.**

Διάπυρος εὐχέτης ὅλων σας πρὸς τόν Κύριον.

**Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Σερρών καί Νιγρίτης Θεολόγος.*

**† Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ**



Ἡ παραπάνω Πνευματικὴ Διδαχὴ ἀναγνωσθήτω εὐκρινῶς ἐπ' Ἐκκλησίας κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν τῆς 15ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. κατὰ τὴν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ.